

Johan Ohlson d.ä.

En vecka för hundra år sedan.

När vädret var vrångt, den egna verksamheten och planeringen hämmas undrar man i bland i irritation, om de dystra profetiorna om bestående och snabba klimatförsämringar har fog.

Det kan då vara trösterikt att gå till de gamla hävderna, om säger mer än torr statistik. Man kan t.ex. gå till de gamla dagböcker jag har i min ägo, förda av min farfar, lantbrukaren, kommunal mannen mm på Arendal, gården vid norra stranden av Göta älvs

utlopp i havet. Böckerna är förda dag för dag, från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet, med vacker, flytande stil.

”Den 10 april 1888. Ostlig vind med något frost, under dagen blev det dagsmeja. Gossarna satta att köra sten för att förlänga båt-bryggan. Jag åt Sörred med papper jag läst för Svenson - var även åt skolan. Var sedan en stund nedåt sjön att hjälpa pojkarna, vid ett tillfälle föll jag

baklänges och stötte mig i sidan rätt svårt. Mamma åkte in till Majorna, ty Hilding skall confirmeras i morgon eftermiddag - skulle fråga doktorn för mig - ord. liniment och grötomslag. Suggan grisade i dag på morgonen 8 levande grisar.

11/4 Rim och tjocka halva dagen, samt frost. Smärtorna från fallet dagen innan fortfarande svåra. Gossarna fick köra mudd, 7 lass.

12/4 Variabel vind, helklart, frost om natten, tö på dagen. Döfven skickades

efter gödsel. Gossarna körde 4 lass mudd. Jag åt Färjestaden, måste gå fastän skral, höll därstädes ordinarie bolagsstämma med aktiebolaget Färjestaden. Klippan, enhälligt utsedd till ordförande. Där beslöts, att färjan skulle med en trefotsbred stålplåt förhydas i vattenlinien rundt om. Carl var vid sjömanshuset för att mönstra, ifall han skulle bli antagen, jag kom hem matt och skral. Döfven hämtat gödsel.

13/4 Sydlig bris, tö hela dagen. Carl



var inne vid sjömanshuset för att få besked om antagningen, blev ej antagen. Sigurd och Gert körde sten till bron, på e.m. högg bort isen, för att kunna börja lägga den. Döfven idag också efter gödsel.

14/4 Variabel vind små, stark dagsmeja. Jag skrev till hr Flobeck för Niklas i Qvien att komma åt sjukhuset i staden, sände Sigurd med skrivelsen han var tillbaka om 2 1/4 timme – gick åt Qvien hjälpte honom till skjuts, han for åt staden. – På em, arbetade med broläggning vattnet något högt – mitt onda något drägligare - mulnade något på em. Niklas inom Majornas sjukhus.

15/4 Variabel små vind till mesta klart. Söndag ej till kyrkan.

16/4 Ostlig små och mulet, frost natten till idag. Gossarne arbetade med brobyggnaden jag hjälpte till det lilla jag kunde, yttre brohuvudet lagt. Jag liksom i går något bättre. Skrev till Fredric angående drängen han skulle lega.

17/4 Sydlig små mulet och blidväder. Gossarna de arbete. Jag åt staden

hörde efter hos Kapten Strömberg om plats för Gert å något av Örnens fartyg, som väntas hitåt, han lovade att ha mig i minne. Var även hos John Olsson i samma, talade med Flobeck angående färjan – Döfven hämta gödsel – regnade 1/2 timma fm.

Så beskrivs livet dag för dag, år efter år. Ibland med kärnfyllda korta anteckningar som avslöjar att allt inte alltid var som en solgårdsidyll. Beskrivningen en höstdag upptar t.ex. div. jordnära anteckningar, som antalet upptagna tunnor potatis etc. Dagens anteckningar avslutas med satsen "Pigan Ebba gick idag – utan saknad". Min egen fars födelse – 3 april 1895 - omnämnes i den dagens anteckningar, i orubblig kronologisk ordning, efter förmiddagens iakttagelser om vår- och höstsåddens utseende.

Förutom fakta om dåtidens liv förmedlar böckerna onekligen en god bild av en annan och svunnen tids sätt att se på livet och tingen.

Berit Carlsson f. Ohlson

God Jul
och
Gott Nytt År
önskar
Inger Eliasson

God Jul
och
Gott Nytt År
önskar
Tage Olovson med familj

Nils Rasmusson och Inger Olofsdotter Torbjörnsson.

Vi har ingen anledning att betvivla att det var i Stala församlings dåvarande kyrka från medeltiden som vigselakten i januari 1784 ägde rum mellan Nils Rasmusson och hans unga trolovade Inger Olsdotter. Troligen var det också dåvarande komministern i Tegneby pastorat Johan Nöring som var vigselförrättare.

Vid tiden för giftermålet har väl Inger som så många andra unga flickor samlat till det nya hemmet. Det var genom idogt arbete vid spinnrock och vävstol som hemmets textilier tillverkades. Eftersom vi vet att hon kom från en välbärgad familj var säkert hennes brudkista välfylld. Kistan finns ännu kvar i släktens ägo.

Utvecklingen på kommunikationernas område gick sakta på 1700-talet därför är det inte omöjligt att Ingers hemgift, såväl som en gång hennes

mors klövjades och på stigar transporterades till Rörvik i Stala till Kåröd i Myckleby.

Enligt förpantningsbrev av den 24 februari 1783 äger Nils Rasmusson och hans blivande svärfar Olof Torbjörnsson rätt att, nästkommande fardag innevarande år tillträda och sedemera nyttja sin pantade del i Kåräds säteri med alla de förmåner och härligheter som der till underligga och lyder.

Av detta kan vi utläsa att Nils Rasmusson flyttade till Kåröd redan 1783 i februari eller mars och att Inger Olsdotter kom dit ett år senare. Hur familjerna då bodde vet vi inte exakt men av besiktningsprotokoll och gamla kartor kan vi utläsa hur byggnaderna var placerade. I KH-bladet nr 3 kommer en utförlig artikel om Kåröds säteri under Nils och Inger.

Gunnar Josefsson

God Jul
och
Gott Nytt År
önskar

Torbjörn Eliasson med familj

God Jul
och
Gott Nytt År
önskar

Olov Olovson med familj



SAMUEL LARSSON I HEDE, MYCKLEBY, som var gift med Brita Nilsdotter föddes 1792. Samuel och Brita gifte sig den 23 februari 1821 och fick tillsammans 14 barn, varav nio döttrar. Samuel dog den 7 april 1852. Brita den 5 september 1891, 92 år gammal. Genom Eva Hedström-Hultins idoga släktforskande har jag erhållit vissa uppgifter om Samuel Larsson, som enligt min mening, fått mycket liten uppmärksamhet jämfört med hans hustru Brita, som förvisso var en kraftfull och duglig hustru och som efter makens död skötte gården och uppfostrade de minderåriga barnen i Herrans tukt och förmaning.

Jag har börjat leta rätt på uppgifter om min farmors far och hans verksamhet som Coopvaerdi-skeppare och odalman. I den bouppteckning, som efter Samuels död upprättades den 5 juli framgår bland annat, att han förutom gården ägde 1/6 i slupen Ceres, 1/6 i skonerten Carolina, 1/6 i skonerten Hercula, 1/6 i galeasen Maria Charlotta och en Julle, Han lade klokt nog inte "alla ägg i en korg". Då tiden inte nu räckt till för att kunna ge en tydlig bild av Samuel och hans verksamhet till sjöss nöjer jag mig med dessa inledande rader och skall återkomma med en utförlig artikel i nr 3 av KH-bladet.
Gert Johnard

VÄNERSBORGS ADVOKATBYRÅ AB

ADVOKAT SVEN SAVE
ADVOKAT JOEL JOHNARD

ALLMÄN RÄTTSHJÄLP
O. RÄTTSSKYDD

KUNGSGATAN 7, BOX 280
462 23 VÄNERSBORG

TEL. 0521-628 00

DET FINNS BARA ETT ORIGINAL NOVILON.®



Novilongolvet från Forbo-Forshaga.

Det nya Novilon 89 är i år ännu tjockare totalt sett. Den är nu 2.4 mm tjock, vilket gör den ännu spänstigare, ännu mjukare att vistas på.

Novilon 89 finns i 20 härliga modefärger som du kan kombinera hur du vill.

**FORBO-
FORSHAGA**

Du rör dig gladare på ett Novilongolv.

Årsmötet 1988

Släktföreningens årsmöte ägde rum lördagen den 4 juni 1988, kl 17.30 på restaurang Villa Lindesnäs – några kilometer väster om den gamla badorten Gustafsberg, som numera tillhör Uddevalla kommun. Släkträffen började med ett besök i resteröds 1100-tals kyrka. Förr kyrkvärden Tage Olovson och nuvarande kyrkvärden Ulla Dahlqvist (Tages dotter) berättade om kyrkans historia och guidade besökarna bland kyrkans gamla klenoder. Efter besöket i kyrkan ställdes kosan till den gamla släktgården Houg – med

anor från 1600-talet. Rut och Arne Haksten tog emot oss med gemytlighet och värme. Vid kaffet i trädgården berättade Arne om gårdens historia och om hur många generationer av samma släkt, som brukat den. Gårdens areal har vuxit genom arv, köp och arrende sedan början av seklet. Antalet medlemmar som mötte upp vid Houg uppgick till 65–70 personer. Besöket gynnades av ett härligt försommarväder som gjorde vår släkträff till ett soligt minne. Efter föreningens visit på Houg bar

det iväg till Lindesnäs, där årsmötesförhandlingarna vidtog och Bengt-Olof Bengtsson omvaldes till ordförande för två år. Som bilaga till detta nummer av KH-bladet finns årsmötesprotokoll. Antalet deltagare i den efterföljande middagen uppgick till 55 personer. Det var särskilt glädjande att antalet unga medlemmar som deltog i årsmötet och middagen var stort, något som inger en förhoppning om föreningens framtida utveckling och bestånd. Ulvesund 11 okt 1988.
Gert Johnard

Abrahamssons Handelsträdgård hb.

Tomater, egen odling.
Allt i utplanteringsväxter; Petunior, Flitiga lisa, Lobelia, Tagetes mm och allt i blomväg för trädgården. Jord, Blomjord. Ettåriga växter, blommor för våren.
Lev skönt, ät grönt.

Ulvesund, Telefon 0522-20725

VI KÖPER

Böcker om mat, dryck och konst

 **Connoisseur**
Torbjörn Eliasson AB

BESÖK VÅR BUTIK:

Olivedalsgatan 23
Box 24505, 400 22 Göteborg.
Telefon 031-40 60 38.



Bildförklaring till släktbild sid 16–17.



Årsmötesdeltagare på Hougs gård 4 juni 1988

Släktbildsförklaring: 1. Bo Langley; 2. Anna Greta Langley;
 3. Evert Nordell; 4. Catharina Gothartz; 5. Lydia Gothartz;
 6. Olle Bengtsson; 7. Inger Nordell-Sjögren; 8. Ingemar Pålsson;
 9. Ivar Olovson; 10. Inger Söhrman; 11. Inger Eliasson;
 12. Märta Nordell; 13. Brita Bengtson; 14. Gunnar Edenstam;
 15. Birgit Olovson; 16. Annie Olovson; 17. Anita Edenstam;
 18. Carl Otto Hedström; 19. Margit Tängerstad; 20. Märta Wogenius;
 21. Tyra Malming; 22. Margareta Hedström; 23. Margareta Säther;
 24. Torsten Gustafsson; 25. Rut Pettersson; 26. Maria Wogenius;

27. Hilma Olovson; 28. Pia Olsson; 29. Nyfödd Olsson;
 30. Ruth Josefsson; 31. Tage Olovson; 32. Gunnar Josefsson;
 33. Ulla Dahlqvist; 34. Lars-Erik Dahlqvist; 35. Sam Olovson;
 36. Arne Haksten; 37. Olov Olovson; 38. Maja Olovson; 39. Gert Johnard;
 40. Ulla-Pia Olovson; 41. Malin Olovson; 42. Rut Haksten;
 43. Inger Ardahl-Lundberg; 44. Henrik Johnard; 45. Frances Langley;
 46. Bengt Arne Haksten; 47. Hakon Ardahl; 48. Eva Hedström-Hultin;
 49. Bengt Johnard; 50. Berit Carlsson; 51. Ingvar Ohlson;
 52. Barbro Lundgren. Torbjörn Eliasson tog bilden.

Rättelser till Bröllopsbilden på Houg i nr 1 av KH-bladet:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| nr 4. Hilma Abrahamsson; | 19. Inger Pettersson; |
| 7. Abraham Abrahamsson; | 22. Paulin Olsson; |
| 11. Oskar Mattsson; | 26. Emma Olsson; |
| 12. Sara Mattsson; | 29. Carl Olsson; |
| 15. Alfred Pettersson; | 47. Ludwig Bernzon; |
| 16. Olga Johansson; | 55. Bruno Larsson. |

Houg, 74 år senare



Med på Houg 1914 och 1988 var: Francis Langley, Tyra Malming, Tage och Ivar Olovson.

LÄNSFÖRSÄKRA

Vi finns där du bor.

Slå upp ditt ombud på gula sidorna.

Ring när det passar dig även kvällar

Distrikt Uddevalla och söderut

Låt hjärtat va' me'...

Barnförsäkring – Liv & Pensionsförsäkring

LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

Lasse Dahlqvist, Tel. 0522-21577

Kontor: Kungsgatan 8, Uddevalla, Tel. 0522-39100
Östra Larmgatan 16, 411 07 Göteborg, Tel. 031-638000



Notiser

Under denna rubrik är det meningen att samla uppgifter om händelser i lättkretsen under året, exempelvis födöslar, giftermål, bemerkelse-dagar, dödsfall, mm.

Redaktionen har dock ingen kapacitet att själva övervaka alla händelser. Vi är därför helt beroende av enskilda initiativ. Skicka därför gärna in upplysningar som kan vara av allmänt intresse. Detta gäller såväl för händelser som redan har hänt som för händelser som förväntas inträffa under året. Om någon släkting omnämns i pressen en någon, gärna positiv, anledning kan denna information också vara lämplig för dessa sidor.

Informationen skickas till tidningens redaktion se sid 2.

GUNNAR EDENSTAM f Gustafsson har gift sig med ANITA ERIKSSON.

HAKON OCH SUSANNE LUNDBERG har fött en dotter FANNY.

TORBJÖRN OCH KARIN ELIASSON har fött en son SVEN OLOF CHRISTIAN.

CECILIA DAHLQVIST OCH LENNART har fött en son. Vi vet inget namn än.

ANNA OCH BO CHRISTER LUNDQUIST har fött en dotter LINNEA.

ANDERS ARDAHL har gift sig, tyvärr inget namn på frun.

Systrarna MARIA WOGENIUS och PIA OLSSON har fött varsin glytt. Vad de heter vet vi tyvärr ej.

HARRY OCH KERSTIN BERG har under september arrangerat en utställning i Kungälv's stadsbibliotek över ämnet "Minnestavlor från södra Bohuslän" Vilken redaktionen besökte och förundrades över och var mycket imponerade av.

HARRY OCH KERSTIN har även gett ut en ny bok om "Kungälv förr och nu", vilken är mycket intressant. Annonseras på sid 6. Köp och läs.

VI KÖPER BÖCKER OM

Bohuslän

ANTIKVARIAT

Olivia Dal

BESÖK VÅR BUTIK:

Olivedalsgatan 23
Postadr. Nordenskiöldsgatan 20,
413 09 Göteborg
Telefon 031-40 60 38.

Vi som inte vill vänta på

Vad gör vi? Anledningen till att man släktforskar är att man önskar kunskap om det egna ursprunget. Släktforskning är inte lätt och det tar tid, att inte bara hitta vederhäftig information, utan dessutom kontrollera att den är riktig. Det är inte bara arbete att hitta sina anfäder, utan det är dessutom mycket roligt att veta vems ens farfarsfar var, vad han gjorde, hur många syskon han hade, vilken gård han kom från mm. Släktförningens forskning börjar med våra anfäder Nils och Inger och går nedåt mot modern tid. Vi kan börja med våra föräldrar och gå bakåt i historien.

Hur skall vi börja med detta som synes som ett oöverstigligt hinder på vår väg mot en antavla?

Fråga Far och Mor, Far- och Morföräldrar och nästa generation om de finns i livet. Börja med ett gammalt fotoalbum, Skriv upp vad personerna på bilderna heter och vilken släktrelation de har till dig. Teckna ner personliga minnen om människor och gårdar, hus och om bygden. När detta är gjort, börjar det verkliga arbetet. När du själv

måste ta dig till kyrka och landsarkiv, domstolar och alla andra arkiv som kan vara nödvändiga.

Vad finns det då för arkiv?

Kyrkböckerna

Det första att börja med är *Kommunionlängden* eller den vanligtvis kallade husförhörslängden. Den finns på pastorsexpeditionen i den aktuella församlingen, eller om den är äldre än 100 år på Landsarkivet. Denna kompletteras av *Dopbok*, *Vigselbok* och *dödbok*. Vidare kan information om den aktuella personen ofta finnas i *Personalieböckerna*, som används vid tacksägelse (meddelanden om de under veckan avlidna) i kyrkan.

Rättsarkivalier

I *Bouppteckningar* och *Arvskifteshandlingar* hittar man uppgifter om levnadsförhållanden, förmögenhet, gårdar, barn (ibland även avlade ofödda), mm. *Domböckerna* innehåller också Förmyndarskapsförordnanden och fastighetsprotokoll mm. *Jordeböckerna* är av stor vikt,

Eva och Gunnar.

om förfäderna varit jordbrukare. *Mantalslängden* lades till grund för bevakningen.

Tjänstearkivalier

Har förfäderna varit anställda hos staten eller kyrkan finns *Rullor*, *Herdaminnen* mm i *Krigsarkivet*, *Riksarkivet*, m fl.

Vilka uppgifter skall man ta med?

Allt! Torra fakta som: *Födelse-*, *Konfirmations-*, *Bröllops* och *Dödsdag*. Men även alla *minnen* och *hågkomster* och framförallt *skrönor* som kan ge en levande bild av personen. Anteckna allt vad som berättas om gångna generationer utan att ta hänsyn till ordningsföljden, men ange noga till vilken person, eller gård, till vilken sak eller datum som upplysningen hänför sig. Det är på den muntliga traditionens område, som släktforskaren skall börja sitt arbete. När släktingar lämnat så många faktiska upplysningar de kan angående namn samt tid och plats för kända förfäders födelse, dop, konfirmation, förlovning, bröllop och död, måste man gå till

kyrkböckerna, dels för att kontrollera dessa uppgifter, dels för att samla nya.

Om man vill vara säker på att ha fått rätta uppgifter, bör man inte nöja sig med att få uppgiften bara från ett ställe. En uppgift kan vara felaktig, även om den finns i en kyrkbok. Man bör därför kontrollera i andra böcker, t.ex. dop-, vigsel- och dödböcker.

På detta sätt kan du utforska din släkt bortåt 100 år bakåt i tiden. Så länge finns kyrkböckerna nämligen ute i församlingarna. Sedan blir det att söka sig till landsarkiven för vidare forskning i samma slags urkunder. När man sedan kommer ner till tidigt 1700-tal kan det bli svårt att hitta några böcker överhuvudtaget att slå i, då många har förstörts av brand eller örlog. För den träge forskaren finns det ändock rikliga källor att ösa ur. Domböckerna kan ge en mycket god bild av en eller annan förfader (tänk på Fredlöse Konrad). För gården är domböckerna nödvändiga, i dem finns handlingar rörande Lagfart, Inteckningar, Förmyndarskapsförordnanden mm. Likaså är

Forts. på sid 31.

Forts. från sid 21.

Mantalslängder och Jordeböcker nödvändiga för utforskande av gårdens historia. Bouppteckningar och arvskifteshandlingar ger stora möjligheter, och där kan man kanske också få ledtrådar till fortsatt forskning.

Hur skall man ställa upp materialet?

I vårt fall blir det *Antavlan* som blir aktuell, då vi utgår från oss själva och går bakåt i tiden.

Färfarsfar	Färfarsmor	Färmorsfar	Färmorsmor	Morfarsfar	Morfarsmor	Mormorsfar	Mormorsmor
FAR-	FAR-	MOR-	MOR-				
FAR	MOR	FAR	MOR				
FAR		MOR					
ANAN							

Antavlan är en schematisk framställning av en persons förfäder i deras släktförhållanden till honom. Antavlan är det första som en blivande släktforskare bör göra. I samband med antavlan skall man också lägga upp en *släktbok*. I släktboken samlas alla de upplysningar, som är av värde för kännedom om släkten och dess liv.

I släktboken antecknas anans födelsedag och födelseort, konfirmation, vigselfdag och vigselort, dödsdag och dödsort samt dödsorsak, äktenskap (om anan varit gift flera gånger antecknas samtliga) och hustruns namn. Samtliga barn och eventuella barnbarn. Alla säkra upplysningar om anan: yrke, förtroendeuppdrag, flyttningar, äganderätt till gårdar och andra fastigheter, allt som kan ge en fyllig bild av anans liv. För innevarande generation kan en *personbeskrivning* lämnas: längd, kroppsbyggnad, hårets och ögonens färg, lynne och karaktär mm. Av synnerligen stor vikt är att *fotografier* ankaffas och inklistras. Även exteriörer av ägda gårdar och dylikt. När ni har kommit så här långt, vilket är längre än jag själv har kommit, har ni en mycket god kunskap om släkten och då är det dags att föra denna vidare till intresserade släktingar.

Vill ni ha hjälp med släktforskningen?

Ring Gunnar Josefsson, 0304-43040, släktforskningsutskottets ordförande, så får ni all hjälp och de blanketter ni kan behöva.
MEN GÖR DET IDAG.

Torbjörn Eliasson



Vi försäkrar din företagsamhet

Flit och klurighet är bra att ha som företagare. Och framsynthet. Inte bara i Gnosjö.

Man behöver ju inte vara smålänning, för att försäkra sig mot oförutsedda händelser.

Det finns många sätt att vara mån om det man har.

Vi på WASA har försäkringar för både små och stora företag.

Se om ditt hus, så är vi på WASA måna om dig.

Det kan vi försäkra.

Olov Olovson

Distriktschef

Telefon vx. 031-61 45 00

Direkt: 031-61 45 24

Hem: 031-45 43 12

Mobiltele: 010-35 58 83

WASA
FÖRSÄKRING

Min släktlinje – Sven Gunnar Magnus Eliasson Lilja.

VI	Gullbrand i Livetorp g m Helga Olsdotter	f f	d d	1629
V	Jöns Gullbrandsson i Vräländ g 1629 m Ingeborg Rasmusdotter	f f	1600 d 1605 d	1671
IV	Ingegerd Jönsdotter i Röra g 1650 m Amund Bryntesson	f f	1632 d 1620 d	1695
	Rasmus Amundsson g 1694 m Mätta Andersdotter	f f	1665 d d	1728 1748
II	Bernt Rasmusson g 1741 m Anna Persdotter	f f	1715 d 20/12 1793 1720 d 24/1 1803	
I	Metta Berntsdotter g 6/1 1765 m Olof Torbjörnsson	f 13/5 f	1745 d 23/6 1828 1735 d 23/3 1821	
1	Inger Olsdotter Torbjörnsson g 1784 m Nils Rasmusson	f 30/8 f 21/3	1765 d 15/8 1849 1753 d 8/5 1825	
1.7	Brita Nilsdotter g 23/2 1821 m Samuel Larsson	f 30/3 f 16/1	1799 d 5/9 1891 1792 d 1852	
1.7.12	Christine Samuelsdtr Hedström g 26/2 1864 m Bernhard Johansson	f 18/9 f 2/2	1841 d 13/11 1914 1841 d 28/6 1922	
12.5	Ida Johansson g 29/6 1899 m Anton Olsson	f 24/4 f 31/8	1871 d 24/10 1918 1859 d 25/1 1935	
1.7.12.5.1	Gunnar Olovson (bytte namn 1925) g 27/5 1927 m Annie Andersson	f 18/6 f 31/3	1900 d 7/1 1963 1899	
1.7.12.5.1.1	Inger Carola Olovson g 2/5 1951 m Melker Eliasson	f 7/6 f 14/2	1928 1922	
1.7.12.5.1.1.2	Sven Torbjörn Eliasson g 1/4 1985 m Karin Lilja	f 27/8 f 15/7	1954 1953	
1.7.12.5.1.1.2.1	Sven Gunnar Magnus Eliasson Lilja	f 16/2	1985.	

Detta är en av minst 8192 möjliga antavlor för Magnus.

Släktforskningsutskottets arbete

Släktforskningsutskottet består av Ordförande Gunnar Josefsson på Stillingsön och ytterligare två ledamöter, deras arbete består i att insamla så mycket information om släktingar som bara är möjligt och att databehandla dessa uppgifter i ett för ändamålet speciellt inköpt program Dis (IBM-komp). För att vi senare skall kunna producera antavlor och släkttavlor i en aldrig sinande ström. Men för att kunna göra detta är det väsentligt att vi får så



mycket hjälp och information som möjligt. Därför vill vi att ni skall fylla i den med KH-bladet nr 2 medföljande blanketten, om ni inte redan har gjort det. Den skall fyllas i för varje person, barn som föräldrar, som hör till släkten, på både fram och baksida

och sedan skickas till Gunnar Josefsson, adress se sid 2.

Om ni undrar över något eller vill ha hjälp, ring mig gärna, tel 0304-43040.

Gunnar Josefsson

**Företagsbuffé
med succé!
08-7918640**

BUSINESS
CATERING AB