

KÅRÖD- HEDE

Bladet nr 5 : 1994



Organ för släktföreningen Kåröd-Hede, Myckleby, Orust.



Brita Nilsdotter (Mor Brita)

Brita föddes 30 mars 1799 på Kåröds säteri och dog 5 september 1891 på Houg, Resteröd.

Hon var gift med Samuel Larsson som föddes 1792. Samuel var kofferdikaptan, ostindienfarare och odalman. Han ägde och brukade gården Hede, Myckleby, Orust. Samuel dog 7 april 1852.

Ordförandens spalt

Årsmötet 1994 avhölls på Lyckornas Badrestaurang den 11 juni 1994 och hade samlat ett tjugotal deltagare. Samtliga ärenden avhandlades i god ordning, styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en ny styrelse utsågs.

Efter diskussion om de svårigheter som drabbat oss under senaste tiden och vilka vi alla voro överens om att försöka klara av under den närmaste framtiden, lät vi oss serveras en god måltid som avnjöts i den härliga, havsnära miljön där vågorna sköljde stranden alldeles utanför restaurangens fönster.

Med bibehållen låg årsavgift men dessvärre stigande kostnader vill vi vänta till våra medlemmar att i möjligaste mån stödja oss med bidrag i samband med årsavgiftens erläggande.

Vi skulle även bli mycket tacksamma för alla bidrag till ett kommande nummer av Kåröd-Hede-Bladet. Gärna berättelser om gamla och nyare medlemmar, gårdar, speciella upplevelser etc.

Jag ber att få framföra min varma önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År 1995.

Bengt-Olof Bengtson

KÅRÖD-HEDE Släktförening, Box 121, 44092 Svanesund

Ordförande B-O Bengtson, 0303-773021

Vice ordförande Olof Johnard, 031-407506

Sekreterare Berit Carlsson, 0304-43378

Kassaförvaltare Marie Johnard, 0522-25022

Arkiv Gunnar Josefsson, 0304-43040

KÅRÖD-HEDE-Bladet

Ansvarig utgivare: B-O Bengtson

Annonser: Olov Olovson, arb 031-614500, bost 031-453412

Bilder från årsmötet 1994



Vi återger här några tidningsurklipp från gamla tider som behandlar släktens medlemmar:

50 år i ett köpmanshus i skärgården.

Hr Ludvig Bernzon, Varekil, jubilerar i morgon.



L. Bernzon.

Ett i sitt slag ganska ovanligt jubileum firar 1 oktober en av Bohusläns mest bekanta köpmän, hr Ludvig Bernzon i Varekil. Denna dag kan han nämligen se tillbaka på en jämnt femtioårig tjänst i ett och samma företag, den kända firman Hedström & Pettersson.

Denna firma, som grundades år 1861 av framlidne landstingsmannen Simon Hedström i Varekil och den just i dagarna bortgångne godsägaren C. N. Pettersson, Svanvik, hade redan vid tiden för hr Bernzons anställning där nått en viss omfattning bl. a. genom den brännvinsförsäljning, som firman då fick bedriva, samt genom en icke obetydlig spannmålsexport.

Den då 16-åriga Bernzon fick börja med att hålla ordning i firmans magasin och utomhus. Tack vare litet samt anlag för ordning och reda blev han emellertid snart nog "förste man" i affären och den som i kanske största mån bidrog till affärens utveckling till en av länets mest betydande lantaffärer. De nämnda spritförsäljningsrättigheterna upphörde ganska snart, men i stället utvecklade sig spannmålshandeln så mycket mera. Firman uppförde vid Skope-

sund stora magasin, och höstarna kunde Bernzon här liksom i Svanesund få mottaga spannmål så gott som hela dygnet från långa rader av förbönder. Så kom på 1880-talet sillperioden, då Hedström & Pettersson i Skopesund inrättade salterier och under den tid, som sillen "gick till", där bedrev en ganska omfattande sillsaltning och export.

Under 1890-talet blev B. firmans egentlige ledare, då Hedström tillföljad av en mängd offentliga uppdrag ofta måste vistas på resor — C. N. Pettersson hade redan 1868 utträtt ur firman. Och redan innan han i början av 1900-talet av sin morbroder, Hedström, övertog firman, hade han ännu mera utvidgat den. Sedan Hedström ett år senare avlidit stod herr Bernzon helt ensam med den omfattande affären.

Genom omständigheternas makt hade några närbelägna affärer kommit i intimt samarbete med Hedström & Pettersson, och år 1919 förstärktes detta ytterligare genom att hr Bernzon ombildade sin firma till aktiebolag, som övertog tre av dessa affärer.

De grenar av svensk handel, som hr Bernzon varit med om att följa på närmsta håll under 50 år, ha utvisat stora förändringar denna tid. Man har nu kommit långt från den relativt utvecklade köpenskap, som tillämpades för 50 år sedan på landsbygden — med årlånga krediter, priser med kraftig prutmån för kunderna, presentsystem och bruket, att varje kund, som var "för något", skulle bjudas på vin eller brännvin vid varje besök. Handelns former ha även på landsbygden förts in på sundare banor. En av de allra kraftigast bidragande orsakerna till denna förändring är köpmännens fasta organisation. I denna har Bernzon redan från dess första tillblivelse tagit aktiv del. Han är f. n. Bohusläns köpmannaförbunds ordförande.

Säkerligen komma i morgon många och varma välängsönskningar att möta denne sympatiska representant för ett verkligt "köpmanshus i skärgården".

B. Ö.

G. H. T. 30/9-1925

GP 27/8-1939

Trupptransporter och trängsel på tågen i Tyskland.

Ung göteborgsdam hem från Belgien.



Fröken MARGARETA HEDSTRÖM.

— Det känns riktigt skönt att vara hemma igen efter den besvärliga resan genom Tyskland, säger fröken Margareta Hedström, dotter till fru Elsie Hedström, som just återkommit till Göteborg från Belgien via Tyskland. Fröken Hedström har tillbringat sina ferier i ett munkloster en halvtimmars väg utanför Antwerpen.

— Här levde vi fullständigt isolerade från yttvärlden. Vi läste inga tidningar — klosterledningen såg helst att man inte gjorde det — och trots att klostret var beläget mellan fyra fort i det belgiska fästningssystemet visste vi ingenting om den spänning som nu är rådande ute i världen. Det var därför något av en chock för mig att få höra talas om att en konferens sammankallats i Brüssel och allt annat som hänt.

— Jag startade hemresan i fredags. I Brüssel märktes först ingenting som tydde på att något ovanligt var i görningen. Men vissa passvårigheter tvingade mig att stanna kvar i staden en hel dag, och då hade jag ju tillfälle att se sig om. Befolkningen vekade orolig. Utanför börserna var fullt med folk. Vårre var att man på legationen rådde mig att omedelbart resa hem — dagen efter lämnade svenske ministern staden. På kvällen den 24 reste jag till Köln. Man sade till mig att vara beredd på särskilt besvärlig tullvisitation vid gränsen, men den gick mycket smärtfritt. Och tågförbindelserna voro normala. Överhuvud såg jag i hela Belgien inte ett spår av krigsförberedelser.

Annorlunda blev det i Tyskland. Natttåget Köln—Hamburg var fullt med civilklädda reservister som hade fått sina order bara ett par timmar tidigare. Inte en enda sovplats stod att uppbringa. Trängseln på stationen var olidlig. Där var fullt med gråtande mödrar och fästmör som ropade till männen på tåget: »Tag mig med, tag mig med!» Och soldaterna försökte lätta upp stämningen. »Vi stå alldeles utmärkt!» försökte de trösta och uppmuntra sina oroliga anhöriga med. Trängseln lättade något när det meddelades att extratåg skulle sättas in. I Hamburg var det något bättre.

Fru Hedström gör här ett litet inpass. Hon hade rest från Hamburg för tre veckor sedan. I hamnen där såg hon ett 20-tal lastångare som byggts om till trupptransportfartyg och då bogserades in i kanaler i hamnen. De stodo under militärt befäl men hade ordinarie besättning. Var och ett kunde rymma 2,000 man hade hon fått höra. Kanske lågo de där beradda att taga emot just de unga män som nu reste dit från Köln.

— I Tyskland tala alla om kriget. Man hoppas på att det skall bli mycket kortvarigt, högst 8 dagar, och utkämpas enbart mellan Tyskland och Polen. Englands aktier stå i mycket låg kurs där. Att det vågar ingripa i ett krig tror ingen. Inte heller Frankrike fruktar man; Sigfriedlinjen, som man sade är lika djup som från Köln till Aachen, kan ingen betvinga. Men vad Tyskland skall taga efter det segerrika kriget har alla klart för sig.

I första hand Korridorerna och Danzig, sedan kommer en delning av Polen mellan Ryssland och Tyskland att äga rum. Senare kommer turen till Elsass-Lothringen och Belgiens vinster i det förra kriget. Kolonialkravet är oeftergiftligt. Ta-mentaliteten är väl utvecklad. Man fäster stor vikt vid den nya Rysspakten, och Italiens fasta vilja att stå på Tysklands sida tvivlar ingen på. Över allt står dock förtroendet till Führern. »Han är ingen diktator. Han utför bara folkets vilja.» Så ser tysken i gemen Hitlers arbete.

— Jag träffade bara två män som hade en avog inställning till kriget. Den ene var en bärare i Hamburg.

»Jag låg i Belgien i fyra år, och den som gjort det vill inte göra om de upplevelser han då gjorde.» Den andre var en herre som skulle på semester, den ende av det slaget jag träffade. Han ville inte tro på kriget.

Litteratur och konst.

Göteborgskonstnärinna utställer i Paris.

Paristidningen "L'Homme Libre" ger i sin konstavdelning i numret för den 10 maj ett vackert erkännande åt skulptrisen Ingrid Ardahl från Göteborg. Fröken Ardahl har studerat på Slöjdföreningens skola och har sedan vistats i Italien och Paris. Hon har nu varit representerad med ett par saker på Salon de la Nationale i Paris.

G.H.T. 19/5-1932

Hästen skrämdes av tåget.

Arrendator Ivar Olofsson, Tjöstelseröd, Ljungskile, har blivit svårt skadad, då hans häst, skrämd av tåget, satte av i sken och Olofsson under den vilda farten föll av vagnen. Från lasarettet i Uddevalla, dit den skadade fördes, meddelas dock, att hans tillstånd icke inger några farhågor, ehuru han slagit sig ganska illa i ryggen och sargat ena fotens tår.

G.H.T. 9/8 1933.



skytte

Ernst Ardahl segrade i går.

G.H.T. 16/5 1932.



Ernst Ardahl

Göteborgs skyttegille hade i går tredje serietävlingen om Triangelpriset, omfattande två vanliga serier mot 5-ringad tavla på 300 meter. Ett stort antal skyttar ställde upp och resultaten blev genomgående höga, trots att belysningen var lite besvärlig. Ernst Ardahl var i tävlingstagen och sköt fullt i båda serierna eller 100 poäng.

För övrigt utvisar protokollet följande bästa resultat: 1) Ernst Ardahl 100 poäng, 2) Emil Blomqvist 99, 3) Holger Svensson 98, 4) Gust. Niklasson 97, 5) Erland Blomqvist 97, 6) Erik Lindeberg 97, 7) Axel Ahlén 97, 8) Ragnar Magnusson 96, 9) Rulle Josefsson 95, 10) Bror Nyman 95, 11) C. Alb. Larsson 95, 12) K. E. Larsson 95 poäng.

GLÖM EJ BETALA IN

ÅRSavgiften

Årsmötesprotokoll 1994

Fört vid årsmöte å Lyckornas Badrestaurang 1994-06-11

- §1 Styrelsens v. ordförande B-O Bengtson förklarade mötet öppnat.
- §2 Till ordförande för dagens möte utsågs B-O Bengtson och till sekreterare Christina Langley.
- §3 Till justeringsmän utsågs Gunnar Josefson och Bertil Josefson.
- §4 Konstaterades att årsmötet var behörigen utlyst.
- §5 Befanns krav på röstlängd uppfyllt.
- §6 Föredrogs verksamhetsberättelse för perioden 920815-940611.
- §7 Föredrogs kassarapport och revisionsberättelse. Beslöt årsmötet att bevilja ansvarsfrihet, när alla tillhörande handlingar finns framme.
- §8 Konstaterades att ansvarsfrihet beviljats av revisorerna. Torbjörn Eliasson reserverade sig mot att ansvarsfrihet beviljas.
- §9 Beslöts att årsavgiften för kommande två (2) år skall vara 100 kr.
- §10 Eftersom sittande ordföranden Barbro Hultin-Eriksson, som valts för två år, kommer att vara bosatt utomlands under 4 år beslöt årsmötet att välja ny ordförande.
- §11 Beslöt årsmötet att välja B-O Bengtson till ordförande.
- §12 Följande ledamöter i styrelsen i tur att avgå omvaldes: Harry Berg, Christina Langley och Olof Johnard.
- §13 Till ny ledamot i styrelsen valdes Ingrid Hagsköld att ersätta Margareta Säter. Valdes Henrik Johnard att ersätta Torsten Gustafsson i valberedningen.
- §14 Valdes Karl-Erik Torstensson till ny styrelsesuppleant.
- §15 Omvaldes Bengt Johnard och Margareta Åhs till revisorer.
- §16 Övriga frågor.
- §17 Arkivarie. Beslöt årsmötet att handlingar av speciellt värde för föreningen skall akriveras av särskilt utsedd arkivarie. Till arkivarie utsågs Gunnar Josefson.
- §18 Käröd-Hede-Bladet. Enades mötet om att ge styrelsen i uppdrag att försöka att på nytt utge föreningens nyhetsblad, Käröd-Hede-Bladet.
- §19 Förklarades årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Christina Langley

Justeras:

Gunnar Josefson

Bertil Josefson

Vi önskar alla kära släktingar

God Jul

Gott Nytt År 1995



Brita och Olle Bengtson
Kerstin och Harry Berg
Berit och Göran Carlsson
Ulla och Lasse Dahlqvist
Inger Eliasson

Eva och Bengt Elling

Birgitta och Thorsten Gustavsson

Ulla, Kalle, Ingrid och Gunnar Hagsköld

Henny och Gert Johnard

Marie och Mattias Johnard Sidén

Birgitta och Olle Johnard

Ruth och Gunnar Josefsson

Maybrith och Bertil Josefsson

Christina Langley

Inger och Leif Lundberg

Tyra Malming

Sam Olovson

Ulla-Pia och Olov Olovson

Margareta Säter

Karl-Erik Torstensson

Märta Wogenius

Tandläkeriet Anne Frahm AB

Vänersborgs Advokatbyrå AB Joel Johnard