

KÅRÖD- HEDE



Bladet nr 7: 1997

Organ för släktföreningen Kåröd-Hede, Myckelby, Orust

Vår Hedersledamot Gert Johnard tilldelades på sin 85-årsdag ett snyggt diplom, vilket visas härnedan tillsammans med vår vördade nestor.



ORDFÖRANDES SPALT

1996 var ju år för årsmöte och detta avhölls, enligt planerna, den 3 aug. å "Villa Sjötorp", Lyckorna.

Årsmötet hade lockat 25 deltagare som samlades runt ett långbord där vi först serverades kyckling och därefter mandeltårter samt kaffe. Vädret var vackert och stämningen vid bordet hög.

Efter måltiden förflyttade vi oss till ett mindre rum där vi kunde avhålla årsmötet i lugn och ro.

Allt gick programenligt och jag hänvisar till protokollet på sid 7.

Vi har fått en släktberättelse från Lars Torstensson delar av den finns med i detta nummer av tidningen. Vi tackar Lars så hjärtligt.

Vi behöver mer av detta slag och hoppas innerligt på något att ta med i nästa årgång! Hjälpa oss Kära vänner! Ni har nästan ett år på Er, men inte mer.

God Jul och Gott Nytt År 1996

önskar

Bengt Olof Bengtson

KÅRÖD-HEDE Släktförening, c/o Barbro Lundgren Eriksson

Västra Gatan 67 G, 442 31 Kungälv

Ordförande B-O Bengtson, 0303 - 773021

Vice Ordförande Olof Johnard, 031 - 407506

Sekr./Kassaförv. Barbro Lundgren Eriksson, 0303 - 64608

Arkiv Gunnar Josefsson, 0304 - 43040

Klubbmästare Henrik Johnard 0520 - 28863

Släktföreningens postgiro 942614-9

KÅRÖD-HEDEs hemsidaadress på Internet

www.algonet.se/~magnuslu/karod-hede

Ansvariga Magnus Lundgren, e-mail magnuslu@algonet.se

Mikael Lundgren, e-mail dalran@hem.passagen.se

KÅRÖD-HEDE-Bladet

Ansvarig utgivare: B-O Bengtson

Utdrag ur vårt släktregister - II

1.1 Rutger Nilsson f 30 mar 1785 d 11 aug 1834

1

Brita Olofsdotter, Hålan

Barn under Ottestala My, sn. f 2 feb 1779 d 14 jan 1848

1.1.1 Josef Rutgersson f 13 sep 1802 d 15 dec 1865

2

Maria Nilsson (10 barn)

f 1780

Ättlingar heter Rutgersson

1.1.2 Inger Rutgersson f 7 jun 1805

1.1.3 Brita Rutgersson f 20 jan 1807

1.1.4 Olof Rutgersson f 3 jun 1809

1.1.5 Johanna Christina Rutgersson f 10 apr 1811

1.1.6 Niclas (Nils) Rutgersson f 8 aug 1814

1.1.7 Lars Rutgersson f 10 apr 1816 d 18 jan 1818

1.1.8 Anna Lisa Rutgersson f 14 jul 1818

1.1.9 Lovisa Rutgersson f 2 jan 1821

1.1.10 Eleonora Rutgersson f 14 nov 1822 d 26 sep 1825

1.1.11 Sophia Maria Rutgersson f 22 jun 1825 d 20 aug 1834

1.1.3 Brita flyttade till Göteborg 1833.

1.1.4 Olof, sjöman, "Seglar på Wenern" 1834 och 1838.

1.1.6 Niclas, sjöman, "Seglar på Wenern" 1834

1.7 Lars dog vid bara 1 år och 9 mån ålder av "trånsjuka" = utmärpling - lungrot.

1.1.9 Lovisa flyttade till Uddevalla och blev bokbinderska. Det lär finnas ett kort på Lovisa.

1.1.10 Eleonora dog av slag vid 2 år och 10 mån ålder.

1.1.11 Sophia Maria dog 20 aug 1834 av kolera och begravdes samma dag.

1.1 Fadern Rutger Nilsson dog den 11 aug och begravdes den 12 aug. Dessa var de enda två som dog i kolera i Myckleby sn det året.

1.2 Olof Nilsson f 27 sep 1786 d 27 maj 1789

LIKTÅGET VID "PRÄSTEGRINNA" - NÅGOT OM SPÖKEN, SKROCK O D

Folketro och vidskepelse hade stor utbredning i äldre tid, när också religionen var inflytelserik och förekom givetvis även på Orust. I samband med släktforskning har jag fått fram några uppgifter, som jag här vill redovisa, om sådana folkliga föreställningar på Stillingsön och i Långelanda.

Bäcken vid Angrimseröd

Ett av barnen till Berndt Nilsson på Kåröd hette Britta (1819-1893). Hon gifte sig med Lars Johansson på gården Angrimseröd i Långelanda socken. Makarna fick döttrarna Alida, Karolina och Lovisa (kallad Lovis). Lovis, som var min farmor, levde 1851-1936.

Nära Angrimseröd rann en bäck. Där sade man vid mitten av 1800-talet att de nyfödda barnen kom flytande. (Storken var ännu inte "uppfunnen" som "barnleverantör"!)

Vid bäcken spökade det också! En av systrarna Johansson på Angrimseröd skulle en gång leda en häst på en spång över bäcken, men hästen vägrade. Hon upptäckte då en vit häst på andra sidan bäcken. När hon efter en stund åter såg åt det hållet var hästen borta och i stället stod där en käring i huckle. Prästen Nordlund(?), som var systrarnas konfirmationspräst, uppgav sig ha haft precis samma syn! "När man ser sådant ska man tåga om det", menade han dock, "ty det är Satans styggelse"! Det påstods att en kvinna en gång hade kört ned i bäcken vid denna plats och omkommit.

Prästen Winborg

En annan präst i Långelanda, eller trakten däromkring, hette Winborg och var mycket omtalad. Winborg hade för vana att gå ut på kvällarna. Hans fru, som undrade vad han gjorde, följde en gång efter honom för att spionera. Kanske misstänkte hon att han ägnade sig åt mystiska ritualer.

Winborg styrde sina steg till kyrkogården. Väl där fick han emellertid syn på frun och tillsade henne att återvända hem, efter att ha promenerat med henne ett par varv runt kyrkan. Hemligheten med hans sena kyrkogårdsvandringar - om det fanns någon sådan - förblev därför ouppklarad.

Paret Winborg hade en dotter som hette Liva och som hade blivit blind i 18-årsåldern. Hon var sällskapsdam åt fröken Wright i Morlanda, vilken betraktade henne som sin bästa väninna. Liva hade bott på Angrimseröds ägor, varför systarna där kände henne väl.

Winborg dog innan dottern föddes. På sin dödsbädd förklarade han, att om det stod i mänsklig makt skulle han uppsöka sitt barn efter döden. En natt vaknade Liva med en känsla av att någon befann sig i rummet. Hon frågade: "Är det någon där?" och hörde en klar röst som svarade: "Det är din far!"

Ett varsel

Spökerier förekom även på Kåröd, trodde man. Där fanns en dräng som ansågs vara synsk. En kväll kom han hem försenad och skyllde på att han hade blivit hindrad av ett liktåg. Ett ekipage med två fruntimmer hade kört fast i "prästegrinna" (belägen i en backe kallad "prästelia") förklarade han och den döde hade viftat med en näsduk!

En kort tid därefter fick man underrättelse om att Berndt Nilsson på Kåröd hade avlidit i Stockholm, där han hade behandlats för en sjukdom, och hans stoft sändes hem.

När begravningen skulle ske var Alida och Lovis Johansson på Angrimseröd med i begravningsföljet. Då deras vagn skulle passera "prästegrinna" fastnade den, precis som drängen hade förutsagt! Vid kistan hade man fäst en näsduk, så att den avlidne under den sista färden liksom vinkade farväl åt dem man mötte!

Niclas Ohlson i Ögården

En anförvant till de båda systrarna, och till Berndt Nilsson, var Niclas Ohlson, som bodde i Ögården. Han var skrockfull. När en kalv föddes på gården trodde han att illasinnade människor kunde göra den blind genom att sätta en hinna över dess ögon. Han brukade därför ta en träpinne och tälja i medan han rabblade: "Jag skär och jag skär." För undrande kringstående förklarade han: "Jag skär bort hinnan från kalvens ögon."

Även om Niclas trodde på skrock var han skeptisk till religiösa ceremonier, medan hustrun Maria var djupt religiös. (Båda två var dock snälla mot tjänstefolk och mot fattiga människor.) Maria anmälde en gång dem båda till nattvardsgång. När tiden var inne kunde man inte hitta Niclas, varför ett ivrigt letande utbröt. Efter nattvardsgången fann man honom hos skolläraren, där de båda spelade kort, grälade och beskyllde varandra för falskspel!

När Maria låg på sitt yttersta och skulle ta nattvarden kom Niclas dock inte undan, utan hämtades upp från lagården, dit han hade dragit sig tillbaka, för att delta i sakramentet. Det var prästen som insisterade på detta!

Trots sitt nattvardsmotstånd var Niclas inte främmande för att ta till religiösa

argument, när det passade honom. Gustaf Torstensson (son till Lovis på Angrimsröd) träffade honom en gång när han hade varit i Uddevalla. Där hade han inhandlat en uppbyggelsebok med titeln "En varnande åtanke om en osalig evighet". "Jag tänker ge den till min hushållerska", anförtrodde han Gustaf, för hon är minsann så stygg!"

Mat åt tomten

En annan problematisk hushållerska på Stillingsön hette Soffie och var anställd av familjen Wallerius på Kåröd Klätt. Soffie var en skicklig kokerska - hon hade arbetat på Lorensbergs restaurang - men hade blivit "underlig" och kunde inte vara kvar på restaurangen. Soffie ställde då och då ut mat till tomten, förmodligen de bästa bitarna! Hon försåg sig ibland också ur spritförrådet. När det upptäcktes förklarade hon att spriten hade "dunstat"!

Idag tas inte tomter och spöken på allvar, även om spökhistorier är populära. Men istället tror många på ufon, astrologi, reinkarnation o d. De övernaturliga föreställningarna finns kvar, men har ändrat karaktär.

Lars Torstensson

Internet, E-mail, Hemsida och @ = snabel-a.

Släktforskning är vår familjs historia, så långt det bara går att forska, med mer eller mindre säkra bevis för våra förfäders livsöden. Framtiden kan vi bara sia om, men ett är säkert och det är att vi redan gått in i en ny era, dataåldern, med eller mot den egna viljan. Data är för de allra flesta jobb idag, i större eller mindre omfattning, ett måste. Även privat kan vi ha nytta och glädje av datan. Vi kan lätt få kontakt med andra människor runt hela vår jord. Mikael Lundgren t ex, hittade Hedstromare från Sidney. Så varför inte söka släktingar även på detta sätt?

Det finns redan idag en hel del om släktforskning när man är "ute och surfar på nätet". Kåröd-Hede släktförening har numera en egen hemsida som kan hittas enligt adress på sidan 2. Där kommer det att med tiden läggas in betydligt fler uppgifter om släkten, uppgifter som vi till stor del hoppas få in från Er. Detta kan ske antingen genom att skicka in uppgifterna via E-mail till Mikael eller Magnus Lundgren som sedan för in det på föreningens hemsida eller på diskett eller vanligt brev till sekreteraren.

Lycka till med "surfandet" önskar Mikael och Magnus Lundgren samt Barbro Lundgren Eriksson med make Lennart

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1996

Fört vid årsmötet den 3 augusti 1996, Villa Sjötorp, Lyckorna

- § 1. Ordförande Bengt Olof Bengtson hälsade samtliga närvarande varmt välkomna till årsmötet.
- § 2. Ordföranden erinrade om bortgångna medlemmar samt påbjöd en tyst minut.
- § 3. Till sekreterare för mötet valdes Barbro Lundgren Eriksson.
- § 4. Till justeringsmän för mötet valdes Gunnar Edenstam och Henrik Johnard.
- § 5. På ordförandes fråga om mötet blivit behörigen utlyst, blev svaret ja.
- § 6. Samtliga på mötet närvarande hade betalt medlemsavgiften.
- § 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden 940611 - 960803 godkändes.
- § 8. Kassaförvaltaren Barbro Lundgren Eriksson läste upp revisionsberättelsen och meddelade föreningens ekonomiska ställning för dagen, kr 9.385 samt antalet betalande medlemmar, 73 st.
- § 9. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för den gångna räkenskapsperioden.
- § 10. Årsavgiften för den kommande två-årsperioden diskuterades samt vilka som skall betala avgiften. Mötet beslutade att även under kommande två år behålla årsavgiften på kr 50:-. Dessutom fastställdes att den som fyllt 18 år skall betala egen medlemsavgift, i övrigt räknas medlemsavgiften per familj.
- § 11. Styrelseledamöter i tur att avgå var: Bengt Olof Bengtson /ordförande/, Berit Carlsson /sekreterare/, Gunnar Josefsson /arkivarie/, Inger Ardaahl-Lundberg, Marie Johnard Sidén samt Torbjörn Eliasson. Inger Ardaahl-Lundberg, Berit Carlsson och Marie Johnard Sidén hade avbott sig återval. Torbjörn Eliasson har lämnat föreningen. Ordförande Bengt Olof Bengtson omvaldes för ytterligare 2 år. Gunnar Josefsson omvaldes och fortsätter som arkivarie. Till nya styrelseledamöter valdes: Barbro Lundgren Eriksson /sekreterare/ kassaförvaltare/, Margit Tängerstad, Henrik Johnard /klubbmästare/ samt Gunnar Edenstam. Gert Johnard valdes enhälligt till hedersmedlem av styrelsen. Ordförande tackade Berit Carlsson samt övriga, ej närvarande, avgående ur styrelsen för nedlagt arbete.
- § 12. Till styrelsesuppleant valdes Ulrika Gustafsson.
- § 13. Till revisorer valdes: Bengt Johnard /omval/ och Eva Römbö. Till revisorssuppleant valdes Lars Bertil Gustafsson.
- § 14. Till valberedningen valdes Märta Wogenius och Eva Römbö, suppleant Ulla Hagsköld.
- § 15. Övrigt:
Föreslogs att nästa årsmöte skall förläggas i andra halvan av september för att om möjligt få med fler medlemmar. Beslöts att säga upp postfacket i Svanesund och sända posten direkt till sekreteraren. Uppmaning till medlemmarna att skicka in artiklar inom olika ämnesområden för att göra Kåröd-Hedebladet intressantare. Bladet skall ges ut även i år. Beslöts att på försök ha en hemsida på Internet för släktföreningen. Till ansvariga för detta utsågs Mikael och Magnus Lundgren. Henrik Johnard åtog sig att försöka få kontakt med Torbjörn Eliasson för att om möjligt återfå medel och material vilka anförtrotts honom.
- § 16. Ordförande förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet:


Barbro Lundgren Eriksson

Justerare:


Gunnar Edenstam


Henrik Johnard



Vi önskar alla kära släktingar

God Jul

Gott Nytt År 1997



*Hakon Ardahl
Brita o B.O. Bengtson
Kerstin o Harry Berg
Ragnhild Byholt m. fam.
Berit o Göran Carlsson
Ulla o Lasse Dahlqvist
Inger Eliasson
Barbro L. o Lennart Eriksson
Birgitta o Torsten Gustafsson
Ulla, Kalle o Gunnar Hagsköld
Ingrid, Johan o Ylva Hagsköld
Pia Hanås m. fam.
Henny o Gert Johnard
Birgitta o Olof Johnard
Marie o Mattias Johnard Sidén
Ruth o Gunnar Josefsson
Maybrith o Bertil Josefsson
Roland Josefsson m. fam.
Christina Langley
Inger o Leif Lundberg
Mikael o Magnus Lundgren
Ulla-Pia o Olov Olovson
Karin Petersson
Eva Römbo m. fam.
Karl Erik Torstensson
Margit Tängerstad
Märta Wogenius*